

Ανάλυση πολιτικής συγκυρίας της τελευταίας περιόδου

Οι τελευταίοι μήνες με την έξαρση της πανδημίας του ιού COVID-19 υπήρξαν κρίσιμοι κι ενδεικτικοί για τις προτεραιότητες του καπιταλιστικού συστήματος, τη σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης στη βάση και την απογύμνωση της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Ενώ από τη μια χιλιάδες άνθρωποι πέθαιναν αβοήθητοι από έναν θανατηφόρο ιό λόγω της συνεχούς υποτίμησης των ζωών των φτωχότερων στρωμάτων και της διάλυσης της δημόσιας υγείας από τις επιταγές του νεοφιλελεύθερου δόγματος, το κρατικό και καπιταλιστικό σύστημα έδειξε με ξεκάθαρο ρόπο ότι οι ζωές συγκεκριμένων πληθυσμών δεν έχουν καμιά αξία κι ότι βασική και κύρια προτεραιότητά του αποτελεί το κέρδος και η διατήρηση των προνομίων των πολιτικά και οικονομικά ισχυρών.

Μέσα σε όλη αυτή την πρωτόγνωρη και ζοφερή συνθήκη ξεπήδησαν όμως και οι μορφές κοινωνικής και ταξικής αλληλεγγύης της κοινωνικής βάσης που εμφανίζονται πάντα σε αντίστοιχες κρίσιμες περιόδους. Απέναντι στο κρατικό αφήγημα της «ατομικής ευθύνης» στάθηκε η συλλογική επιλογή της ζωής με το ευρύτερο κίνημα να ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις ανάγκες της κοινωνικής βάσης μέσω διάφορων κινήσεων αλληλεγγύης, στήριξης των αγώνων των εργαζομένων στον κλάδο της υγείας και στους υπόλοιπους εργασιακούς κλάδους που συνέχισαν να λειτουργούν επί λοκντάουν κι άλλων δράσεων συμβολικού χαρακτήρα. Η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου του αγώνα δεν έπεσε σε παγίδες φθηνής συνωμοσιολογίας και αντικοινωνικών αντιλήψεων, αλλά αφουγκράστηκε τις κοινωνικές ανάγκες, ανέδειξε τη σημασία της ανθρώπινης ζωής η οποία και αποτελεί την πηγή των αγώνων μας και βοήθησε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κι όλους όσους τοποθετούνται από το κράτος στο περιθώριο, όπως τους έγκλειστους σε φυλακές και τους μετανάστες/στρίες.

Ενώ η πανδημία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ύφεση στα περισσότερα μέρη του πλανήτη, οι συνέπειες που αυτή θα φέρει λόγω της φύσης του κρατικού-καπιταλιστικού συστήματος πρόκειται να εξαθλιώσουν ακόμη περισσότερο τους φτωχούς και καταπιεσμένους πληθυσμούς. Τα θεμέλια του σάπιου αυτού συστήματος που αποτελεί και την πηγή της παγκόσμιας φτώχειας, της δυστυχίας και της υποβάθμισης της ανθρώπινης ζωής τρίζουν συθέμελα και το επερχόμενο βάθεμα της συστημικής κρίσης που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια αναμένεται να πλήξει ακόμα περισσότερο την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Μέσα από τις συνθήκες κρίσης όμως ξεπηδούν και οι αντιδράσεις των πληττόμενων κοινωνιών, οι οποίες φέρουν και τις προϋποθέσεις ανατροπής κράτους και κεφαλαίου.

Την ίδια στιγμή ο άνεμος της εξέγερσης ταρακουνάει πολλές περιοχές του πλανήτη. Από τις ζαπατίστικες κοινότητες στα βουνά της Τσιάπας ως τον αγώνα για γη και ελευθερία σε πολλές περιοχές της Λατινικής Αμερικής και από την εξεγερμένη Χιλή μέχρι τον μακροχρόνιο αγώνα των Παλαιστινίων και των Κούρδων. Έφτασε μέχρι και τις ΗΠΑ, την καρδιά του παγκόσμιου καπιταλιστικού κόσμου όπου οι κοινότητες των μαύρων και των φτωχών στρωμάτων καταπιέζονται επί αιώνες. «Δεν μπορώ να ανασάνω» η κραυγή

αγωνίας ολόκληρων πληθυσμών. Πληθυσμών που η ζωή τους δεν έχει καμιά αξία για κράτος και κεφάλαιο, πληθυσμών που δολοφονούνται εν ψυχρώ καθημερινά.

Οι εξεγέρσεις αυτές δείχνουν πλέον ένα εδραιωμένο διεθνιστικό χαρακτήρα. Η εξέγερση της Χιλής πυροδότησε αντίστοιχα γεγονότα σε πολλές χώρες της ευρύτερης περιοχής. Η πρόσφατη των ΗΠΑ συγκλόνισε όλον τον κόσμο, δημιούργησε εξίσου μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις, οδήγησε σε συγκρούσεις, κατέδειξε το πρόβλημα του συστημικού ρατσισμού, της σκληρής καταστολής και της κρατικής θανατοπολιτικής σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Μ. Βρετανία κτλ.). Είναι προφανές πως εξεγέρσεις τέτοιου μεγέθους αποδεικνύουν της λαϊκή οργή που εκφράζει τμήματα του πληθυσμού, ωστόσο την ίδια στιγμή διαφαίνονται τα όρια της αυθόρμητης αντίδρασης τα οποία μπορούν να ξεπεραστούν μονάχα με την ανάπτυξη της οργάνωσης σε ταξικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό η έξαρση της πανδημίας και η περίοδος καραντίνας έδωσαν μια νέα πνοή στην κρατική καταστολή, η οποία διαχύθηκε με ορμή σε διάφορα κοινωνικά πεδία. Έτσι, υπήρξαν κατασταλτικές κινήσεις σε πλατείες όπου συγκεντρωνόταν κόσμος, ενώ τελευταία χτυπιούνται εργατικές μοτοπορείες κι άλλες δράσεις, στήνονται κατηγορητήρια για αγωνιστές και φυσικά η γειτονιά των Εξαρχείων παραμένει υποκαθεστώς αστυνομοκρατίας τους τελευταίους μήνες και βέβαια οι καταλήψεις και οι χώροι αγώνα βρίσκονται ακόμα στο στόχαστρο. Το νέο νομοσχέδιο για τις πορείες και τις δημόσιες συγκεντρώσεις, εμπνευσμένο απευθείας από τις τακτικές του σύγχρονου ολοκληρωτισμού και της ακροδεξιάς-νεοφιλελεύθερης διαχείρισης προσπαθεί να εξοντώσει οποιαδήποτε κοινωνική, ταξική και πολιτική αντίσταση, ακολουθώντας τα παραδείγματα άλλων χωρών. Η εφαρμογή θα κριθεί στον δρόμο, εκεί όπου οι οργανωμένες δυνάμεις του κινήματος και ο κόσμος του αγώνα θα αναμετρηθούν με τους διάφορους κρατικούς μηχανισμούς.

Κοινωνικά πεδία και αγώνες

Ταξικό

Σημαντικό ρόλο θα παίξει η σύνδεση με επιμέρους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες και πεδία, η σύνδεση δηλαδή των κινημάτων προς μια ριζοσπαστική-επαναστατική κατεύθυνση μακριά από τις ψευδαισθήσεις της σοσιαλδημοκρατίας και του ρεφορμισμού που караδοκούν για να εκμεταλλευτούν τον κόπο και τους αγώνες των ανθρώπων που βρίσκονται στη βάση. Το επόμενο διάστημα η καπιταλιστική επέλαση στα εναπομείναντα εργατικά δικαιώματα και κατακτήσεις αναμένεται να ενταθεί, οπότε είναι πολύ σημαντική η αναρχική παρουσία στους ταξικούς αγώνες, αλλά και η περαιτέρω οργάνωση σε αυτό το επίπεδο, οργάνωση που πρέπει να είναι οριζόντια, με κοινωνική απεύθυνση και μακριά από λογικές «υπερ-επαναστατικού» ελιτισμού και εσωστρέφειας.

Μεταναστευτικό

Την ίδια στιγμή, καθώς χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα και ακόμη περισσότεροι ακολουθούν τον δρόμο της ξενιτιάς καθώς οι αιτίες που κάνουν τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τον τόπο τους δεν έχουν εκλείψει (φτώχεια, πόλεμος, αρρώστιες, εξαθλίωση) η διεθνιστική αλληλεγγύη είναι απαραίτητη ενάντια στον κοινωνικό εκφασισμό και την κυρίαρχη ατζέντα και αφήγηση που προωθείται από το κράτος και τους μηχανισμούς του. Ενάντια στις ρατσιστικές αντιδράσεις και τις επιθέσεις σε δομές φιλοξενίας που συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα να προτάξουμε την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά, αναδεικνύοντας τα προοδευτικά και ανθρωπιστικά κοινωνικά αντανεκλαστικά που πολλές φορές χάνονται μέσα στον βούρκο του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, ειδικά σε μικρές κοινωνίες.

Αντιφασισμός

Μέσα από τέτοιες κινήσεις πρέπει να δυναμώσει και ο αντιφασιστικός και αντιεθνικιστικός αγώνας. Οι ανακατατάξεις στον ακροδεξιό χώρο και η κρατική πρωμοδότηση φασιστικών ενεργειών πρέπει να απαντηθεί με κινηματικούς και κοινωνικούς όρους. Είναι σημαντικό να υπάρχει εγρήγορση και προετοιμασία για τις εξελίξεις που πρόκειται να φέρει η ολοκλήρωση της δίκης της ΧΑ και η επανεμφάνιση φασιστικών ομάδων στον δρόμο. Είναι πιθανόν η προτεραιότητα που δίνεται από την κρατική καταστολή προς τους χώρους αγώνα και τους αγωνιστές να αντικατασταθεί από τις φασιστικές-παρακρατικές επιθέσεις. Ειδικά με τις νέες διατάξεις για τις αντισυγκεντρώσεις η σύνδεση του αντιφασιστικού αγώνα με ευρύτερα κοινωνικά πεδία είναι απαραίτητη. Παράλληλα, η συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και η συγκρότηση ειδικής επιτροπής για το συγκεκριμένο ζήτημα προμηνύει ένα νέο γύρο εθνικιστικού παροξυσμού κεντρικά σχεδιασμένου και μιας συγκεκριμένης συντηρητικής ιστορικής αφήγησης. Είναι σημαντικό για το αναρχικό κίνημα να προτάξει τις δικές του αναλύσεις, οι οποίες όπως πάντα βασίζονται στον διεθισμό και την ταξική και αντιεξουσιαστική θεώρηση μακριά από λογικές αντιπατριωτισμού και άκαρπης προκλητικότητας.

Παιδεία & Περιβάλλον

Η νέα κατάσταση της κρατικής διαχείρισης που προσπαθεί να διαλύσει τα κινήματα και τους αγώνες και να επιβληθεί σε κάθε κοινωνικό πεδίο πρέπει να βρει μπροστά της τις αντίστοιχες αντιστάσεις. Όπως ακριβώς έγινε και με τις εξελίξεις στο ζήτημα της παιδείας μέσω συνεχόμενων κινητοποιήσεων που προέκυψαν τον τελευταίο χρόνο, στις οποίες αναδείχθηκε και η οργανωτική αναβάθμιση του αναρχικού κινήματος τα τελευταία χρόνια και που αναμένεται να ενταθούν τους επόμενους μήνες. Αντίστοιχα στο ζήτημα του περιβάλλοντος όπου το νέο αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο έρχεται να συνεχίσει τη λεηλασία του φυσικού κόσμου και του πλούτου του, ενώ οι κατά τόπους αγώνες δείχνουν την προσπάθεια τοπικών κοινωνιών να προστατεύσουν τον τόπο τους από τη ληστρική επέλαση κράτους και κεφαλαίου.

Έμφυλο

Ένα άλλο ανοιχτό πεδίο παραμένει ο αγώνας ενάντια στην πατριαρχία, ο οποίος μέσω συστηματικής προσπάθειας έχει μπολιαστεί με την αναρχική θεώρηση και ανάλυση. Σε μια περίοδο όπου η έμφυλη βία έχει ενταθεί και η γυναικεία χειραφέτηση παράμενει ένα ανοιχτό ζήτημα είναι απαραίτητη η αναρχική παρουσία στους αγώνες των γυναικών και η αντίσταση ενάντια στην έμφυλη καταπίεση.

Rebuild

Ένας άλλος αγώνας ο οποίος θεωρούμε σημαντικό να αναδειχθεί είναι αυτός για την ανοικοδόμηση του κτιρίου της Libertatia, στην οποία και στεγαζόμαστε ως συλλογικότητα. Ένας αγώνας που έχει τεράστιο συμβολικό ρόλο ενάντια στον εθνικισμό-φασισμό που παράλληλα αναδεικνύει τον ρόλο των καταλήψεων και των δομών αγώνα σε μια περίοδο έντονης καταστολής και στοχοποίησής τους, την οποία δέχθηκε κιάλας πριν λίγες μήνες. Ένας αγώνας που έχει χαρακτηριστικά μαραθωνίου κι όχι αγώνα ταχύτητας και έχει αποδώσει πολλά οφέλη όσο περνάει ο καιρός τόσο σε κοινωνικό επίπεδο όσο και με υλικούς όρους προόδου των εργασιών και έμπνευσης των ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί με αυτόν. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τους χώρους που στεγαζόμαστε ως προσωρινούς και αναλώσιμους. Ο κίνδυνος της καταστολής είναι πάντα υπαρκτός σε ό,τι κι αν κάνουμε από τη στιγμή που παραμένουμε αναρχικοί αγωνιστές και αγωνίστριες. Ο κόπος όμως που βάζουμε για να συντηρήσουμε τις δομές μας, η συλλογική προσπάθεια, οι κοινές εμπειρίες και η κουλτούρα αγώνα που γεννιέται και αναπτύσσεται μέσα σε αυτές δεν μπορούν τόσο εύκολα να νικηθούν και να εξαφανιστούν από την καταστολή και τις φασιστικές επιθέσεις. Θεωρούμε ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν διακυβεύματα και ανοιχτά στοιχεία για τα επόμενα χρόνια και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο αγώνας για την ανοικοδόμηση της Libertatia θα αποτελέσει μια παρακαταθήκη και θα συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Οργάνωση

Τέλος σαν πολιτική συλλογικότητα libertatia όντας μέλη στην ΑΠΟ δυο χρόνια τώρα κρίνουμε πως είναι αρκετά σημαντικό να αναδειχθεί και το ζήτημα της πολιτικής οργάνωσης τόσο σε επίπεδο ομάδων όσο και στη γενικότερη διαμόρφωση του πολιτικού γίνεσθαι. Η αλληλεπίδραση των ομάδων στα πλαίσια μιας πολιτικής οργάνωσης οδηγεί στην ανάπτυξη και στην προώθηση των ομάδων αυτών μέσω της ζύμωσης των μελών και της διάχυσης του λόγου τους, ενώ παράλληλα προκύπτει μια γενικότερη αναβάθμιση και θωράκιση της δράσης και της παρουσίας των αναρχικών στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό. Έχει μεγάλη σημασία να αναφέρουμε τον καίριο ρόλο της οργάνωσης όσον αφορά τη σύνδεση των διάφορων κοινωνικών και ταξικών αγώνων και κατ' επέκταση τη σταδιακή ανάπτυξη και διαμόρφωση του αναρχικού κινήματος.